

Velkommen til gudstjeneste
Alle helgen søndag



**Dagens prædikentekst:
Matthæus evangeliet kap. 5 vers 1-7**





Overordnet set rummer livet (mindst) to afgørende kurssætninger:

Den ene sætter vi selv

Den anden har Gud sat for os

Vi vil gerne, at vore kære står som det allermest vigtige i vore liv
Ind imellem kan vi bare ta' os selv i at handle, som om de *ikke* er det!

Vi kan fyldes af en særlig bevidst taknemmelighed for vore kære,
men måske også se,
at også vi kunne ha' brugt vores tid med vore kære anderledes

Når vi mister et menneske, vi holder af bli'r det altid særligt indlysende,
hvor meget han eller hun betød – og måske stadig betyder – for os

Det er en kendsgerning, at livet leves med udgangspunkt i os selv –
ofte betyder det imidlertid, at vi gør *os selv* til mål for vores liv

Lad os bruge taknemmeligheden over vore døde til – om nødvendigt –
at justere kursen, så ingen af vore kære skal være i tvivl om,
at de er salt og lys i vore liv
og vi ønsker at være det i deres

Den anden hovedkurs i vore liv sættes af Gud

Den handler udelukkende om dette:

At vi alle hører til hos ham!

Hvordan skal mennesker kunne tro, at de hører til hos Gud,
hvis ingen viser dem det?

Men man tænder jo ikke et lys vel – og sætter det under en spand

Så lad os fastholde kursen og være, hvad vi er bestemt til – du og jeg:

Guds elskede børn

og lys og salt for vore kære og for vor næste!

STILLE HJERTE, SOL GÅR NED ...



A silhouette of a person standing on a rocky outcrop with their arms raised in a gesture of triumph or joy. The background is a dramatic sky at sunset or sunrise, with the sun low on the horizon, casting a golden glow and illuminating scattered clouds. The overall mood is one of inspiration and achievement.

YOU RAISE ME UP ...



NEW WORLD SYMPHONY ..

MORGENSTEMNING ...



Mindestund...



1. Der er en vej,
som vi alle går alene,
den går mod mørket,
et ukendt skumringsland;
og ingen vender
tilbage fra de egne
med bud om, hvad vi
skal se bag tidens rand.

2. Der er en mand,
som i kærlighed til livet
gik ind i mørket
og bar det på sin krop.
Hvad ingen kunne,
det gjorde han for alle:
han blev til mørke -
og mørket lyste op.

3. Der er en lov,
som er stærkere end døden:
at kærligheden
vil få det sidste ord;
og Kristus rejste
den lov til lov for verden.
Nu gælder nåden
til trøst for dem, som tror.

4. Der er en vej,
som vi ikke går alene,
om end den fører
os til et ukendt land;
for Kristus venter
på os ved dødens grænse,
og han er livet,
vi får bag tidens rand.

Holger Lissner 1991.



Rigtig go' søndag

