



**Fredens
Kirke**

SogneNyt

maj - august 2013



Indhold

- Nyt menighedsråd i Fredens Sogn
- Unge øjne på kirken ...
- Sådan oplevede jeg 4. maj ...
- OBS: Friluftsgudstjeneste i Mindeparken 2. pinsedag
- Teaterkoncert i Fredens Kirke - med dig på scenen!



Eftertanken

v/ sognepræst Bo Gimm



- et par ord om poserne på stakittet

Jeg ved ikke om du kender det. Det med, at der er tidspunkter og øjeblikke, hvor man føler, at alle andre har det mere fedt end en selv. Er der kun tale om øjeblikke og forbigående tidspunkter for den slags tanker, så går det hele nok endda. Anderledes ser det ud, hvis vores grundstemning er præget af en sorg over noget i os selv og det liv, vi lever.

Nu kan der jo være mange grunde til at opleve livet på en anden måde end det var tænkt. Det kan gå dårligt på jobbet, på uddannelsen, i parforholdet og med økonomien, men måske er det meste af den skuffe i virkeligheden og heldigvis enten forbigående eller i det mindste muligt at gøre et og andet ved. Værre er det måske, hvis vi oplever livet fyldt med mangler, som vi utallige gange uden held har forsøgt at udbedre. Værre er det, hvis vi begynder at se på vores eget liv, som et liv fyldt med huller og fejl. I den sammenhæng, tror jeg, de fleste af os er ret gode til at hæfte os ved vore egne helt personlige sorger. Spørgsmålet er derfor nok ikke, hvorvidt vi på et tidspunkt opdager eller indser vore egne mangler. Spørgsmålet er snarere, hvad vi stiller op, når vi opdager dem.

Et jødisk folkeeventyr fortæller, at der engang for længe siden var mennesker, der klagede til Gud og

spurgte, hvorfor de skulle ha' det så meget værre end alle andre. Gud tænkte sig lidt om, og så bad han dem om at samle alle deres sorger og bekymringer, alt de var kede af og kæmpede med i hver sin pose, og hængte dem på stakittet.

Når så mørket kom, skulle alle, der havde klaget, gå ud og se i de andres poser, om der var nogen af dem de ville bytte med.

Folk gjorde som Gud havde sagt.

Om aftenen gik de rundt i mørket, og kiggede i den ene pose efter den anden; men det endte med, at alle greb deres egne poser og skyndte sig hjem.

Der var ingen, som ville bytte med nogen af de andre.

Når vi ser os i spejlet, ser vi let, hvor forskellige vi er – vi ligner slet ikke hinanden. Men i grunden snyder spejlbilledet. For; hvad det ikke afslører er, at vi alle har vore sorger at ta' livtag med.

Spørgsmålet er altid, hvad vi stiller op med dem – sorgerne – og med det liv, der rummer dem.

Langfredag, hvor Guds søn gav sit liv og Påskedag, hvor han opstod til livet på ny, er tilsammen fortællingen om, at dit og mit liv er uendelig værdifuldt. Det er fortællingen om at vore mangler og de huller, vi finder hos os selv, aldrig må få lov at bestemme, hvordan vi faktisk ser på vores liv – for vi er elsket, ikke som vi drømmer om at være, men som vi faktisk er. Og det kan gøre hele forskellen!

Øvelsen er at stå op hver morgen og leve i lyset af den sandhed – nåde er rent faktisk at gøre det.

Rigtig go' sommer



Fredens Kirke – tlf. 9712 4895

Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
Træffes bedst man.– tor. kl. 10-12.30
kirken@fredenskirke.com
www.fredenskirke.com
Kirken er åben dagligt 7.30 - 18.00

Sognepræst Alex Dahl Nielsen

H.C. Ørstedes Vej 77, 7400 Herning
Tlf. 9712 2304 - adni@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
– dog bedst tirsdag til fredag mellem
11.30 og 12.30.

Sognepræst Bo Gimm

Køgevej 12, 7400 Herning
Tlf. 9712 7645 - basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag –
Lørdag/søndag bedst efter aftale.

Alle henvendelser vedrørende dåb, bryllup og navneændringer bedes rettet til:

Kordegne-kontoret

ved Per Damgaard og Laila Nielsen
Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
Tlf. 9712 2338
pda@km.dk
Kontortid:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 – 17.00

Kirketjener Kaj Buchhave

Hovedvejen 20,
7490 Aulum
Tlf: 2393 2794 - privat: 9747 2794
marienborg.aulum@gmail.com
Mandag er fridag

Organist Annette Søvnadal

Nørholmvej 4, 7400 Herning
Tlf. 6122 3123
organisten@mail.dk

Sognemedhjælper Benny Nielsen

Baldersvej 19, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Tlf: 2151 7559
benny@fredenskirke.com

Sognemedhjælper Kurt Jeppesen

Asbjergvej 12, Sinding, 7400 Herning
Tlf: 9712 4895 - privat: 4215 2244
kurt@fredenskirke.com

Sogne Nyt er udgivet af menigheds- rådet og redigeret af et udvalg.

Ansvarshavende redaktør:
Kurt Jeppesen

Nyt menighedsråd i Fredens Sogn!



Her ses de folkevalgte medlemmer af Fredens Sogns nye menighedsråd:

(fra venstre) : Oda Sørensen, formand - Peter Hove, næstformand - Karin Schousboe - Dorte Krüger - Betty Rams Olesen - Inger Marie Svinth, sekretær - Erna Jensen, kasserer - Jakob Bang Jakobsen, kirkeværge - og Leif Jakobsen, kontaktperson.

Herudover er kirkens to præster fødte medlemmer af rådet.

Tanker fra formanden ...



Af Oda Sørensen formand for menighedsrådet

Fredens Sogn har fået et menighedsråd!

Vi er her for skabe rammerne for det åndelige liv og gøre vores indflydelse gældende. Vi vil værne om Fredens kirke som folkekirke og præge dens udvikling. Vi vil give kirken og dens personale anerkendelse og opbakning til deres arbejde. I samspil med personalet vil vi gøre Fredens Kirke til et spændende sted at komme.

Hvorfor gå ind i menighedsrådet?

Jeg ønsker at bevare Fredens kirke som et samlingspunkt for børn, unge og voksne i Fredens sogn. Jeg har lyst til at være en del af noget, hvor der ikke kræves et særligt adgangstegn for at være med. Jeg kan komme med det, jeg står for – og være med til at påvirke tingene. Jeg har lyst til fællesskabet, og jeg har et ønske om at gøre noget meningsfyldt.

Det nye menighedsråd er et godt og velkvalificeret menighedsråd.

Vi er personer med mange forskellige kompetencer – det er i mødet med andre synspunkter, at man får skærpet opmærksomheden på ens egne værdier.

Sammen vil vi bære ansvaret for, at Fredens kirke forbliver en selvstændig kirke.

Et jubilæum står for døren ...

Fredens kirke fylder 50 år – forud for indvielsen i 1963 lå en tid med intens uenighed, men efter lange og drøje debatter stod Fredens kirke færdig til indvielse d. 15. september 1963.

Det er værd at fejre – og det nye menighedsråd og personalet er allerede i gang med de første spæde tiltag til at fejre sognets kirke.

Oda Sørensen

Bedre sent end aldrig ...

I SogneNyt skrev Biskop Karsten Nissen bl.a.:

"Folkekirkens fremtid beror ikke på smarte handlingsprogrammer og økonomibaserede ændringer, men på den tro, at vor Herre Jesus er opstået fra de døde. Vi har bygget kirker i Danmark, fordi det glade budskab skal forkyndes for alle, og fordi der skal bygges menigheder af levende stene. Derfor håber jeg, at der kan vælges et menighedsråd 12. marts. Det fortjener Fredens Sogns menighed"

Det sker ...



4. maj fest

Lørdag d. 4. maj kl. 18.00

Årets 4. maj fest kommer til at bestå af fællesspisning, fællessang og den gribende film, Hvidsten Gruppen.

Aftenen slutter traditionen tro af med, at vi går i Mindeparken, hvor vi tænder lys og synger "Altid frejdig ..."

Pris for hele aftenen: 75,- kr. Tilmelding til kirkens kontor på kirken@fredenskirke.com eller 9712 4895 senest 1. maj.



Koncert med Mikkel Egelund Nielsen

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30

Vi er glade for at præsentere denne dygtige og anerkendte klassiske guitarist i Fredens Kirke. Solistens egne ord om koncerten: "Jeg har altid være fascineret af ældre og ny moderne musik samt kontrasten mellem disse to perioder. Jeg har derfor skabt et koncertprogram, hvor kontrasten og/eller refleksionen mellem disse to perioder, står i centrum. Ved at finde de ældgamle melodier og nedskrevne danse frem og lade dem klinge i kontrast til det nye årtusendes lyd, håber jeg at skabe en sammenhæng og/eller en kontrast mellem det ældste og nyeste musik."

FRILUFTS - GUDSTJENESTE

2. Pinsedag - 20. maj kl. 10.00

vil vores gudstjeneste blive afviklet i nye og forhåbentlig forårsgrønne luftige rammer. Vi har fået kommunens tilladelse til at benytte Mindelunden i Mindeparken til vores ordinære gudstjeneste denne søndag. Man bedes selv medbringe stol eller tæppe. Der bliver opstillet højtaler anlæg. I tilfælde af dårligt vejr, vil vi trække indenfor i Fredens kirke.

KirkeRods-gudstjeneste

Søndag d. 26. maj kl. 10.00

Til KirkeRod forsøger vi at skabe en gudstjeneste, hvor vi alle kan mødes til en festlig formiddag. Vi er ikke ens, men vi har samme rod - deraf navnet. **Vi ses til KirkeRod!**



HØJSKOLEDAG

Torsdag d. 15. august kl. 9.30

Årets Højskoledag har overskriften, "Et meningsfuldt liv" og dagens foredragsholdere bliver Birgitte Graakjær Hjort, Århus og Mette Geil, Rødding. Dagens program byder desuden på sangtime, morgenandagt og afsluttende nadvergudstjeneste - samt naturligvis mad og drikke, samvær



SOGNEUDFLUGT

Søndag d. 25. august kl. 13.00

Årets Sogneudflugt byder på besøg i Feldborg Kirke med ny udsmykning af Adi Holzer, kaffe i Aulum hos kirketjener, Kaj Buchhave, besøg og rundvisning i Kaj Munks gamle præstegård i Vedersø samt middag på Westergaards Hotel i Videbæk.



Feldborg Kirke



Vedersø Præstegård

Der er afgang med bus fra Fredens Kirke kl. 13.00 og forventet hjemkomst 20.45. Pris for hele turen er 275,- kr. som betales i bussen. Tilmelding senest 19. august på 9712 4895 eller på listen i kirken.

OBS: Der er maksimalt plads til 57 deltagere på udflugten, så "først til mølle" ...

og fællesskab. Vi glæder os til at se rigtig mange til en festlig og meningsfyldt dag i Fredens Kirke.

Pris: 200,- kr. Tilmelding senest 12. august til kirkens kontor på 9712 4895, på kirken@fredenskirke.com eller på listen i kirken.



Sognets Aften - Tirsdag d. 3. sept. kl. 19.00

Sygehuspræst, Preben Kok, Vejle holder foredraget, "Skæld ud på Gud!". Gratis entré - kaffe á 25,- kr.



Teaterkoncert i Fredens Kirke

Onsdag d. 12. juni kl. 19.30

- afvikler vi vores egen teaterkoncert. Det bliver en koncert bestående af mange forskellige perler sat på en fælles rød tråd. Perler som drama, sang, kunstere, der maler live, film, powerpoint, klassisk musik og rytmisk musik.

Til at opføre koncerten har vi hyret ... - DIG !

Ja - vi laver hele forestillingen selv, så vi har brug for dig! En af ideerne bag teaterkoncerten er, at det skal være et fællesprojekt, som vi sammen laver, og ikke kun en koncert hvor vi alle er tilskuere. Selve processen med at få lavet de forskellige indslag til teaterkoncerten, i et godt og hyggeligt fælles-

skab, er en ligeså vigtig del som selve teaterkoncerten. Vi håber meget, at mange af jer har lyst til at være med, så det virkelig kan blive VORES teaterkoncert.

Vores organist, Annette og The Rock vil stå for musikledsagelsen ved selve koncerten. Er du glad for at synge, så meld dig til vores lejlighedskor, som skal synge med på sangene til teaterkoncerten. Annette vil indøve sangene i løbet af to aftener, den 22. maj og den 5. juni. Eller måske har du lyst til at være med i to små dramastykker, som vi også indøver på to aftener.

Eller det kan være du mere har lyst til at være med til at male et stort



maleri, som et indslag i selve teaterkoncerten.

Har du lyst til at være med på den ene eller anden måde, så henvend dig til sognemedhjælper, Benny Nielsen på 2151 7559. Du er selvfølgelig også velkommen som tilskuer!

Lad os sammen lave VORES teaterkoncert i Fredens Kirke!

Benny Nielsen

Det skete ...



Masser af børn til før-påske-gudstjeneste



Frede i godt selskab - i Kirkeugen med 3. klasserne



Eleverne fra 3. klasse skabte i Kirkeugen en flot udsmykning til kirken. Værket ses på forsiden - og i kirken!



Unge øjne på kirken - "projekt partnerskab"

En mandag i februar havde vi besøg af 2 hele 8. klasser og deres lærere, som i forbindelse med deres deltagelse i "projekt partnerskab", havde bedt os om at give dem en udfordring. En problemstilling, som de skulle bruge et døgn på at komme med innovative bud på.

Det kom der et rigtig spændende døgn ud af - og mange gode tanker, kirken kan tage med videre.

PROBLEMSTILLINGEN LØD:

Eleverne skal arbejde på at opfinde et nyt produkt/en ny aktivitet, der på en aktuel og vedkommende måde møder mennesker med kærlighed gennem aktiv handling og aktivitet.

Som det ses her, nåede de unge frem til et hav af spændende idéer.

FRIVILLIG HJÆLPEDAG

Ungdomsklub

MARKEDSDAG I MINDEPARKEN

LØB FOR DIN NÆSTE

KAMPAGNE: Giv et smil!



Et døgn i Fredens Kirke

8 klasserne fra Herningsholm-skolen, skulle arbejde i Fredens kirke i 24 timer. De fik en problemstilling, der gik ud på at få kirkens budskab ud til folket.

Skrevet af: Ibrahim Balaban, Camille Plougmann og Benedicte Sinding

Vi mødte op i Fredens kirke kl. 8:30, til en uventet opgave. Vi unge vidste hverken hvor vi skulle hen, eller hvad vi skulle lave, før vi var der. Der var introduktionsmøde i salen efter ankomsten. Kirken og lærerne havde på forhånd forberedt projektet. Problemstillingen var, at vi skulle arbejde på at opfinde et nyt produkt eller en aktivitet, der på en aktuel og vedkommende måde møder mennesker med kærlighed gennem aktiv handling og aktivitet. Derefter blev vi sat i grupper, hvor vi skulle i gang med at løse opgaven. Da det

ikke måtte være noget man havde set før, skulle vi gøre det på hver vores måde.

Vi arbejdede flittigt i mange timer og brugte vores kreative evner til at udvikle nye idéer. I løbet af dagen blev der budt på saftvand og kage, som vi selv havde bagt. Selv om der var pres på os, arbejdede vi videre og leverede en god indsats. Der var dog også plads til hygge indimellem.

Senere på aften, blev der bragt pizza til kirken, og der blev spist og hygget ved bordene. Derefter var der en times arbejde til afslutning af de forskellige opgaver.

Der blev ikke luk-

ket et øje om natten, da vi hørte musik og drengene spillede FIFA, som selv læreren deltog i.

Dagen efter ved fremlæggelsen var det svært for os unge ikke at døse hen. Vi fik meget ros af præsterne og lærerne efter de mange fremlæggelser. Vi fik derefter fri lidt over klokken elleve og derefter slæbte vi trætte vores kufferter ud af kirkedøren.



Sådan oplevede jeg 4. maj ...

Som optakt til vores 4. maj fest har vi bedt Gunnar Pedersen på Køgevej fortælle, hvordan han oplevede 4. maj 1945:

**Af
Gunnar Pedersen**

Se, der er jo i et livsforløb altid oplevelser/hændelser, som i den grad brænder sig fast, og som man aldrig glemmer, og selvom man dengang var en dreng på kun 13 år, så husker jeg fortsat ret så meget - og det med glæde - tilbage til hin aften.

Netop den aften var jeg med min mor omme i Nygade, hvor min bedstefar boede i et hus overfor daværende Herning Brandstation, og her hørte vi fredsbudskabet i radioen, der var stillet ind på en særmelding fra BBC England.

Jeg husker også, at jeg kunne se, at på Brandstationen mødtes den aften en del mænd, der enkeltvis kom gående eller cyklende dertil,

og det var sikkert modstandsfolk, der havde fået besked på her at gi' møde.

Nå, men vi skulle hjem og sikke en oplevelsesrig travetur gennem Hernings hovedgade, hvor byens borgere i en glædesrus viftende med små Dannebrogflag var kommet på gaden for at fejre budskabet fra England - en fantastisk aften...

Og fra de efterfølgende dage, husker jeg, hvordan vi drenge også var at finde i den store flok, der var samlet ved Teknisk Skole i Nygade. Her så vi de bevæbnede Frihedskæmpere komme med deres arresterede danske Værnemagere og tyske håndlangere, der her måtte løbe spidsrod gennem den forsamlende menneskemængde, inden de blev ført til afhøring og sat i arrest. Nogle få dage senere kom en lille engelsk militær kolonne kørende til Herning, og her husker jeg den store festivitas, der i den anledning blev holdt på byens torv, og selv-



følgelig var jeg også der at finde. Jo, fredag den 4. maj 1945 var en GLÆDENS AFTEN, og fra den aften turde vi drenge bære den runde RAF-hue, som vores mor havde strikket...

Skønne forårsdage i 1945 - dage der aldrig glemmes.



Aftenen byder på fællesspisning, fællessang og filmen Hvidsten Gruppen - før vi runder aftenen af med en kort andagt i kirken og går ned og tænder lys i Mindeparken.

Pris for hele aftenen: 75,- kr.
Tilmelding senest d. 1. maj til kirkenes kontor på 9712 4895 eller kirken@fredenskirke.com



TILBUD TIL BØRN:

Børnehjørnet:

Under alle almindelige gudstjenester inviteres der under prædiken til "Børnehjørnet". En voksen går med børnene ud i et lokale, hvor der er plads til leg og tumleri.

Babysalmesang - onsdag 10.30 - 11.30

Nyt forløb fra 20. august til 8. oktober.
Organist Annette Søvnal står for tilbuddet.

Fredes Legestue - mandag 9.30 - 11.30

Hver mandag formiddag er der legestue for de yngste og deres forældre, bedsteforældre eller ung pige i huset. Velkommen til en hyggelig formiddag med leg, sang, aktiviteter og hygge - før vi serverer lidt mad at gå hjem på.

Legestuen ledes af Benny Bjerregaard Nielsen.
Lukket i skolernes ferier.

Gudstjenester

Maj

2. Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00
5. 5. søndag efter påske kl. 10.00 Bo Gimm
9. Kristi himmelfarts dag kl. 10.00 Bo Gimm
12. 6. søndag efter påske kl. 10.00 Bo Gimm
16. Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00
19. Pinsedag kl. 10.00 Bo Gimm
20. 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Mindelparkens Mindelund kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23. Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00
26. Trinitatis søndag KirkeRod kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00

Juni

2. 1. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm
9. 2. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16. 3. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm
23. 4. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. 5. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm

Juli

7. 6. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm
14. 7. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm
21. 8. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm
28. 9. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

August

4. 10. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
11. 11. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. 12. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
25. 13. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Bo Gimm

September

1. 14. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

KIRKEBIL:

Kirkebilen er gratis og kan bestilles hos Taxa på 9712 0777 inden søndag kl. 08.30. Kirkebilen kører også til Sognets Aftener, blot bilen bestilles inden kl. 14.00 samme dag.

KIRKEKAFFE:

Med mindre andet er anført, er der gratis kirkekafe efter alle gudstjenester.

Læs mere på hjemmesiden:
www.fredenskirke.com

SOMMER i Fredens Kirke

1. maj 19.00 **KONFIRMANDFEST**
4. maj 18.00 **4. MAJ FEST** - med fællesspisning, fællessang og filmen, Hvidsten Gruppen.
Pris 75,- kr. Tilmelding senest 1. maj til kirkens kontor på 9712 4895 eller på listen i kirken.
13. maj 14.30 **LITTERATUR:** Astrid og Veronika.
14. maj 19.30 **KONCERT:** Med Mikkel Egelund, klassisk guitarist.
12. juni 19.30 **TEATERKONCERT**
15. aug. 9.30 **HØJSKOLEDAG: "Et meningsfuldt liv"**
Med Birgitte Graakjær Hjort, Århus og Mette Geil, Rødning. Pris for hele dagen: 200,- kr.
Tilmelding senest 12. august til kirkens kontor på 9712 4895 eller på listen i kirken.
25. aug. 13.00 **SOGNEUDFLUGT**
Til Feldborg Kirke med ny udsmykning af Adi Holzer og til Vedersø Præstegård. Kaffe hos kirketjener, Kaj, og aftensmad på Westergaards Hotel, Videbæk.
Pris: 275,- kr. Tilmelding senest 19. aug. til kirkens kontor på 9712 4895. Max 57 deltagere.

